

OUTREACH TO THE LEAST OF THESE

Voorwoord

Het jaar 2020 ligt al weer enige tijd achter ons. Het was een bewogen jaar, een jaar waarop Covid19 zijn intrede deed en nog steeds, ook nu nog niet onder controle is. Er gaan vele complot theorieën rond op sociale media en zorgt voor polarisatie in de samenleving. Ook onder de Christenen is verdeeldheid ontstaan en de liefde soms ver te zoeken. Wel of niet vaccineren is dan de vraag. Persoonlijk denk ik dat het vaccin en antwoord is op de vele gebeden van miljoenen Christenen zoals ook in het verleden, bij elke nood, crisis of pandemie, God antwoord op de gebeden van Zijn kinderen. Hoe het ook zij, we weten dat Hij altijd alles in Zijn machtige hand heeft en in control is ! Ook Israel ontkomt niet aan het virus. Er zijn meerdere lockdowns geweest en er zullen ongetwijfeld nog enkele volgen. Meerdere besmettingsgolven en vele duizenden doden als gevolg van covid19. Het was daarom in het afgelopen jaar ook niet mogelijk om Israël en de door ons gesteunde doelen te bezoeken.

Gelukkig, konden wij dankzij uw giften met St. "Outreach to the Least of These", wel weer uitreiken en tot zegen zijn voor het Joodse volk, Gods Volk Israel. We mochten in 2020 bijna 20.000 euro binnen zien komen. D.m.v. deze nieuwsbrief willen we u daarom dan ook graag weer even bijpraten.

Ronit Bender



Ik heb Ronit leren kennen in 2013 toen haar man Tom, getroffen door een, voor de mens, ernstige en ongeneselijke ziekte op bed lag. Ik kreeg bij onze eerste ontmoeting haar emotionele getuigenis en levensverhaal en hoe zij Yeshua had leren kennen op een CD aangereikt. Nadat haar man Tom was thuisgehaald door de Heer heb ik haar nog verschillende malen mogen ontmoeten in haar thuisgemeente "Kehilat HaCarmel". Toen mijn tijd van dienen in Israël er op zat en ik weer naar Nederland vertrok had ik haar beloofd, als weduwe in Israël te zullen blijven ondersteunen met gebed maar ook financieel.

Ronit is een echte evangelist van de straat. Elke morgen bidt ze voor ontmoetingen met mensen die de Heer op Zijn hart heeft en waar ze Zijn licht mag laten schijnen. Het is wonderlijk hoe de Heer haar gebruikt voor "the least of these" en ontmoetingen regelt, in de supermarkt, bij de kapper of gewoon op een terrasje bij een koffie-cafeetje. Overal laat ze de Liefde van Yeshua zien. Soms met een bloemetje, soms met een financiële gift (anoniem) in een envelop onder de deur. Velen hebben inmiddels gehoord en geproefd van de liefde die Jezus in haar hart heeft gelegd voor haar eigen volk, het Joodse volk, Gods volk.

Haar levensverhaal en getuigenis hebben velen van jullie ondertussen gehoord van haarzelf toen zij in 2019 hier in Nederland was. Ronit woont in Haifa op de Carmel. Ondanks haar leeftijd ging ze ook nog regelmatig mee de straat op om in de achterbuurten van o.a. Tel Aviv onder de verslaafden en prostituees, zowel Joden, Arabieren en vreemdelingen hulp en bemoediging te brengen. Dit werk ligt momenteel helaas stil a.g.v. de Corona-regels. Haar nieuwsbrieven en getuigenis zijn op verzoek beschikbaar.

House of Victory

In 2020 mochten we de ondersteuning aan House of Victory in Haifa, (“Beit Nitzachon” in Hebreeuws) voortzetten en intensiveren. House of Victory is Israëls eerste Bijbels gefundeerde rehabilitatie centrum, opgericht door David en Karen Davis in 1991. De visie voor dit zendingshuis is die “één nieuwe mens in Yeshua” uit Ef. 2:14-16. Veel Joden en Arabieren zijn bevrijd van die levens bepalende problemen en hebben een nieuw leven gevonden door het woord van God in de kracht van de Heilige Geest. Huwelijken en gezinnen worden weer hersteld.

Velen die het programma van House of Victory hebben doorlopen leiden nu een productief leven terwijl sommigen nu weer anderen dienen die aan de grond zitten. Het programma van House of Victory is gebaseerd op de gelijkenis van “De Barmhartige Samaritaan” (Luc. 10:30-37) én Jes. 58:7: “Is het niet voor de hongerige dat gij uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed?”

Voor meer informatie kunt u terecht op:

<https://www.carmelcongregation.org.il/ministries/house-victory>

St. Het Mosterdzaadje

Stichting “Het Mosterdzaadje” zet zich in voor de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en de daaruit voortvloeiende Liefde voor Gods volk Israel, in o.a. Maleisië, Indonesië, Papua en Myanmar. Zr. Ine Knoop, gaat met grote regelmaat en een groot aantal medewerkers uit naar de betreffende landen om te evangeliseren en vooral de rol van Israël in Gods plan te propageren.



“Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen.” Jes. 62:6

Financiën 2020

Uitgaven - Outreach to the Least of these-



In 2020 kwam er aan giften een totaal bedrag binnen van € 19.627,- wat vervolgens is uitgegeven aan de door ons gesteunde doelen met een verdeling zoals te zien is in nevenstaande grafiek. Een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven is op aanvraag verkrijgbaar. We hopen ook in 2021 weer op uw steun te mogen rekenen.

We



Israel

Dringende oproep: - Sponsors gezocht -

De nood onder Gods volk is groot. Wij willen u vragen om samen met ons te bidden voor meer sponsors en middelen om Gods volk te helpen en tot zegen te zijn in deze (eind)tijd van groeiend anti-semitisme en vervolging van Messiaanse gelovigen in- maar ook buiten Israël. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website: <https://outreachtotheleastofthese.nl>

St. Outreach to the Least of These

Een officieel geregistreerde stichting met ANBI status en stelt zich ten doel "Hulp te bieden aan de armsten onder het Joodse volk en Holocaust overlevenden".

Giften kunnen worden overgemaakt op:

IBAN: NL74RABO0302102604

t.n.v.

"Outreach to the least of these"

Meer informatie incl. deze Nieuwsbrief vindt u ook op onze site: <https://outreachtotheleastofthese.nl>