

OUTREACH TO THE LEAST OF THESE

Voorwoord

Allereerst onze excuses voor deze verlate nieuwsbrief en overzicht van activiteiten in het afgelopen jaar. De wereld kwam in maart bijna tot stilstand en was in shock als gevolg van een toen, onbekend virus, covid19 met enorme gevolgen. Hoe actueel en waardevol werd Psalm 91 nu ineens. We leven in een bijzondere (eind) tijd. Wat een geruststelling te weten dat Hij, de Getrouwe, alles in Zijn hand heeft.

Wat betreft het afgelopen jaar 2019, konden wij dankzij uw giften met St. "Outreach to the Least of These", weer uitreiken en tot zegen zijn voor het Joodse volk, Gods Volk Israel. We mochten in 2019 ruim 13.000 euro binnen zien komen. D.m.v. deze nieuwsbrief willen we u graag weer bijpraten over de activiteiten die hebben plaats gevonden.

Marthen Su



In Januari 2019 mochten we Marten Su, oprichter en leider van de SionKids in Papua verwelkomen in Niftrik waar hij Gods Woord met ons deelde en sprak over zijn visie en plannen m.b.t. Israel. Marthen was in Nederland om kerkleiders samen te brengen met als doel, tijdens sukkoth in Jeruzalem het Joodse volk te bemoedigen.

Mission trip

In Mei 2019 zijn wij naar Israel geweest voor een bezoek aan "Ebenezer Home", als vervangend project voor "St.4911", een verzorgingstehuis voor bejaarde Joodse inwoners van Israel die zich hebben ingezet voor de opbouw en bloei van het Land Israël. Een tehuis waar er voor ze gezorgd wordt en ze tot rust kunnen komen in de avondschemering van hun leven. Ondanks dat het een goed en gezegend project is hebben we er uiteindelijk niet voor gekozen om met hen "in zee" te gaan omdat het niet echt aansloot bij de doelstelling: "the least of these", van onze stichting.



Tevens hebben we van deze gelegenheid gebruik gemaakt om Ronit te bezoeken en een "Hart onder de riem" te steken.



Ronit Bender

In November 2019 mochten we Ronit voor het eerst in Nederland verwelkomen. Ze sprak in de Bijbelstudie-groep van Ine Knoop en in een Israel-huisgroep te Zaandam.



Ook heeft ze in Niftrik, waar vele van jullie aanwezig waren, ons mogen bemoedigen met haar getuigenis en de vele hartverwarmende verhalen van ontmoetingen die zij regelmatig in Haifa heeft.

Ronit woont op de Carmel, in Haifa waar zij geleidt door de HG altijd weer ontmoetingen heeft met “the least of these” om van de liefde van Yeshua te vertellen en niet zelden tot Jezus te leiden. Ondanks haar leeftijd gaat ze ook nog regelmatig mee de straat op om in de achterbuurten van o.a. Tel Aviv onder de verslaafden en prostituees, zowel Joden, Arabieren en vreemdelingen hulp en bemoediging te brengen. Haar nieuwsbrieven zijn op verzoek beschikbaar.



St. Het Mosterdzaadje

Deze stichting zet zich in voor de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en de daaruit voortvloeiende Liefde voor Gods volk Israel, in o.a. Maleisië, Indonesië, Papua en Myanmar. Zr. Ine Knoop, gaat met grote regelmaat en een groot aantal medewerkers uit naar de betreffende landen om te evangeliseren en vooral de rol van Israël in Gods plan te propageren.



Voedselpakketten

In de Oekraïne leven nog zo'n 300.000 Joden. Onder hen ouderen en overlevenden van de Holocaust maar ook gezinnen met jonge kinderen. Veel Joden in de Oekraïne leven in grote armoede. Bij het aanbreken van de strenge Oekraïense winter groeit de vraag naar voedselpakketten gestaag. Met St. Outreach to the Least of These hebben we ook in 2019 mogen helpen door 150 voedselpakketten voor onze rekening te nemen.

House of Victory

In 2019 mochten we ook starten met de ondersteuning van House of Victory in Haifa, (“Beit Nitzachon” in Hebreeuws) Israëls eerste Bijbels gefundeerde rehabilitatie centrum in. Hier worden Joodse en Arabische dak- en thuislozen, letterlijk uit de goot, opgevangen en geholpen.



“Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen.” Jes. 62:6

Financiën 2019

In 2019 kwam er aan giften een totaal bedrag van € 13.330,- binnen wat vervolgens is uitgegeven aan de door ons gesteunde goede doelen met een verdeling zoals te zien is in onderstaande grafiek.



Een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven is op aanvraag verkrijgbaar. We hopen ook in 2020 op uw steun te mogen rekenen.

We



Israel

Dringende oproep: - Sponsors gezocht -

De nood onder Gods volk is groot. Wij willen u vragen om samen met ons te bidden voor meer sponsors en middelen om Gods volk te helpen en tot zegen te zijn in deze (eind)tijd van groeiend antisemitisme en vervolging van Messiaanse gelovigen in- maar ook buiten Israël. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Website: <https://outreachtototheleastofthese.nl>

St. Outreach to the Least of These

Een officieel geregistreerde stichting met ANBI status en stelt zich ten doel "Hulp te bieden aan de armsten onder het Joodse volk en Holocaust overlevenden".

Giften kunnen worden overgemaakt op:

IBAN: NL74RABO0302102604

t.n.v.

"Outreach to the least of these"

Meer informatie incl. deze Nieuwsbrief vindt u ook op onze site: <https://outreachtototheleastofthese.nl>